

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch beden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8: 38, 39

In zijn slaap is geheel onverwachts overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, onze fijne opa

Jan Wiersema

v.d.m.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

* Zaandam, 9 april 1921

† Apeldoorn, 22 april 1996

Hij leefde dichtbij zijn Heer en dichtbij ons allen

Apeldoorn: M. Wiersema-von Meyenfeldt

Apeldoorn: Carla Wiersema

Veenendaal: Margreet en Kees Kruijswijk Jansen-Wiersema
Marieke, Jorien, Evert Jan, Janneke

Joure: Wil en Jan Sonderen-Wiersema
Maarten, Wendelien, Inge

Huizen: Garbrand en Els Wiersema-Sumajow
Nicole, Elfira, Amy, Audrey

Son en Breugel: Gerard en Yvonne Wiersema-Plug
Hans, Martijn, Koen

Assen: Herman Wiersema en Jannie Hartman
Gyde, Tijn

Soerenseweg 97
7313 EJ Apeldoorn

We zouden het fijn vinden als u met ons afscheid wilt nemen van mijn man, onze vader en opa.

Op vrijdag 26 april a.s. is er van 11.00 tot 12.00 uur gelegenheid tot condoleren in één van de zalen van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143 te Apeldoorn.

Om 12.15 uur begint de afscheidsdienst, waarin voorgaat Ds.P.Boomsma.

Om ongeveer 13.30 uur zullen we mijn man, onze vader en opa begraven op de Natuurbegraafplaats aan de Alverschotenseweg te Assel, Hoog Soeren.