



ANIMUS SECUNDIS DUBIISQUE RECTUS

---

# FAMILIEARCHIEF VON MEIJENFELDT

---

ADRES: PARKLAAN 86, 3722 BH BILTHOVEN, NEDERLAND  
TEL: +31 (0)30 229 2479; FAX: +31 (0)30 225 2981  
E-MAIL: BILTPARK@GIRONET.NL; POSTBANK NR: 5931530

---

DATUM: **15 december 1998**      REFERENTIE: **CH-316**

---

Aan:            Daniël Arjuna von Meijenfeldt  
                  1<sup>e</sup> Jan Steenstraat 46<sup>E</sup>  
                  1072 NM AMSTERDAM

Beste Daniël,

Hartelijk gefeliciteerd met je geboorte en welkom op de wereld, in het bijzonder in de familie Von Meijenfeldt. Heel attent van je ouders om het FamilieArchief een bericht te sturen, want het is al haast een familietraditie geworden om elke nieuwgeboren Von Meijenfeldt wat informatie uit het kaartsysteem met 562 personen te geven:

- Je bent de 164<sup>e</sup> nakomeling van *Johan August von Meijenfeldt*, die ruim 200 jaar geleden van Stralsund naar Amsterdam toe kwam.
- Jouw geboortedatum 3 december is in de Nederlandse familie (nog) geen feestdag. Op die datum werd wel geboren *Johann F.C. Käding*, maar dan in 1820 in het Duitse Lüdershagen; hij zou 26 jaar later in Stralsund met *Johanna Louisa Meijerfeldt* trouwen. Op 3 december stierf overigens *Johann H.C. Murswick*, maar dan in 1884 in Stralsund; zijn weduwe *Anna Dorotea Josephine Meijerfeldt* zou nog 16 jaar langer leven.
- In de Nederlandse familie ben je de eerste Daniël. Jouw enige naamgenoot woont in de Verenigde Staten met de achternaam *Mayerfeld*. Hij woont in Flushing, New York en is een jaar geleden in Tucson als oplichter opgepakt. Zorg dus dat je nooit met hem verward wordt! Overigens, je prachtige tweede doopnaam is uiteraard helemaal uniek in de familie.

De aankondiging van jouw geboorte was bijzonder fraai vormgegeven. Om te beginnen de gravenkroon op de enveloppe gestempeld. En dan de kaart in de vorm van een vaandel. Mijn heraldische hart ging sneller kloppen! Fier te paard voer je op de achterzijde een gaande (aanziende) leeuw in je vaandel, dus bang voor de kuil ben je niet, vermoed ik. Toevallig ontvang jij de eerste brief van het FamilieArchief met een nieuw vormgegeven - ook nogal heraldisch - briefhoofd. Met een scanner, PaintBrush en Word presenteert het FamilieArchief zich hopelijk nog iets fraaier dan voorheen.

Als het goed is staan er in de boekenkast bij je thuis twee deeltjes van de geschiedenis van de familie. Als je niet goed de slaap kunt vatten, kunnen je ouders er misschien uit voorlezen. Ik ben voor het derde deeltje - dat in een verre toekomst moet verschijnen - nog wel benieuwd naar de gegevens van je moeder, dus misschien kun je haar er eens naar vragen.

Daniël, een prettig leven toegewenst. Hopelijk kruisen onze paden zich ooit.

Met hartelijke groeten,

Hugo G. von Meijenfeldt