

Woldendorp, 30 juli 1991

Beste Hugo,

Omdat ik durf dat het lastig voor je van mij te horen is dat ik de vreesing de goede kant tegen te dragen heb ik daar even mee gegaan. Hier zijn de dan. Heel veel dank ervoor, we hebben er veel van gehad, ook van de platteland van Stralsund.

Ik was geïnteresseerd door je verhaal dat een missie van Meyerfeldt rond 1800 gedropt van zijn weg naar Nederland op een schip. Ik ontdekte in een boek dat ik pas gelezen heb dat er Nederlanden omheen de tijd van koning Lodewijk Napoleon in Stralsund o.a. zijn gezet. Dat was een bevestiging waarvan hij van jouw gedachte. Natuurlijk heb je daarna eigen bronnen over, maar dit is een nieuw boek, dat pas is uitgekomen. Ik schrijf het je voor de curiositeit: De soldaten van de historici J. A. de Rom en H. P. Vogel en de titel is - markantig in dit verband - "Driehonderd miljoen meer verplaatst land": De Hollandse Brigade in Spanje 1808-1813. In de inleiding van deze studie wordt er en ander verteld over het Hollandse leger in de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Het is op heel plastisch in Europa ingezet. Ik citeer van blz. 16: "... hun belangrijkste

Operatiegebied lag uiteraard in het Woudzand. Nederlandse troepen speelden een belangrijke rol bij de verovering van onder meer Stralsund en Stettin langs de Oostzeekust. Ze volgden en tegen het vijkorps van de Pruisische verzetsleider majoor Von Schill, die reeds 1809 in het gevecht dood was. Nederlandse legerartsen sneeden hem vervolgens het hoofd af, dat op sterk water gezet als souvenier naar Amsterdam werd gestuurd". Einde citaat.

Och hoop dat ik je niet ontroef met dit verhaal. Bedenk maar dat we hierig geintresseerd zijn in je studie van het geslacht Meijerfeldt.

We hopen dat jullie al wel oude letters in huis en tuin. Met onze beste wensen voor Sashia en jor, ook namens Frits,

Betha von Meijerfeldt