

Rotterdam den 27 October 1848

Mijn Zoon Hendrik daar wij beiden een dag
Weer beleeft Waarop u Zijt geboren So doe ik
uwe met dees dag Veel Leegen en Voorspoed
Wensen mede u Bloet en Lief en hoop dat
uwe dese Zokken met Veel genoegeen mag draag
Zijt hier Mede gegroet Van uwen Moeder
Bloet en Lief