



Aan onze

Lieve ouders

15 Juni 1898.

15 Dec. 1910

Reeds twaalf en in half jaar

Moogt Gij den echt beleven;

Gespaard, gedragen metelkaar

Door's Heeren gunst omgeven.

Wij bidden, dat dit koopren feest,

Het zilveren moog' vervangen.

Ja, 't gouden ook Uw deel mag zijn:

„Loo klinken onze zangen!”

Spaar Gij, o God onw' Ouders lang.
Laat ons hun vreugd' vermeerren.
En zij deez' weldaad bovenal
Om God, den Heer seeren.

Uwe U liefhebbende kinderen

Carl,

Petronella Maria,

Govert Johannes Hendrik.