

Amsterdam 24 December 1897

Liefste Zuster in Spi'

Hartelyk gelukgewenscht met den dag van  
morgen, die Gij naar wij hopen in goeder welstand te  
midde uwer familie en aan de zijde van Uw Eertgenoot en  
hoop zult mogen herdenken. De Heere Schenke II  
naar den rykdom Zijner Caarmhartigheid, al datgene wat  
Gij behoeft voor dezen tyd en voor de eeuwigheid, en  
blyve II omringen met Zijne Vaderlyke trouw, waarmee  
Hij II tot hiertoe geleid heeft. Ook Uwe naaste  
Ouders, broeders & Zuster feliciteeren Gij hartelyk met  
de keuzing hunner Oudste dochter Zuster, en wanneer  
Gij Londen gaan fantaseeren, en bij leven en welzijn 25  
December 1898 schijpen, dan wil het ons voorkomen, dat  
Uw jaardag op andere wijze zal worden gevierd -  
en II in andere conditie zult verkeeren. Nu beste Anna  
weet Uwe feest met vreugde, en ik stel mij voor, op Uwe  
welzijn een glaasje (altes met mede) te ledigen. - Ontvang  
het, de gelukwenschen van moeder de Maas, onze recht  
hartelyke groeten, en zijt Gode bevolen van

Uw liefste in Spi'

Wm Meijerferat  
en vrouw