

Amsterdam 1<sup>ste</sup> Kerstdag 1896  
Lieve aanstaande Gaster Anna.

Wij komen langz deren weg tot U  
om U hartelijk geluk te wenschen, met  
het groote voorrecht dat God U heden  
schenkt, daar gij Uw jaardag reer moogt  
herdenken. Van harte felicitteeren wij U  
er mede, en wanschen dat het Gode moog  
behagen U een reeks van jaren te mogen  
sparen. voor allen die U liefen uerbaar  
zijn, en insonderheid voor onze geliefde  
broeder Hendrik, aan wien Ge Uw hand  
en hart, zoo heelmaal cadeau hebt  
gedaan. Wij wenschen niet of deze dag  
zal een ware feestdag zijn, en dan gewislyk  
zal het ten Uvent niet mankeeren,  
temeer daar gij wederom in den schoot  
Uwer familie zijt niergekeerd, alleen zijt  
keergetogen, en nu ja enfin gij weet  
wel wat ik zeggen wil. Permitter  
mij dat ik hier afbreuk, en wies zoo goed, onze  
hartelyke groeten aan Uwe waarde ouders en  
de overden kuis Genooten te doen - en wies en  
Zonderheid van ons recht hartelyk gegroet, en  
geloofens te zijn. Met liefst Broeder Gaster in hope  
Carl en Margre!