

Amsterdam 12 Januari 1895.

Hartelijk geliefde Kinderen,  
Broeder en Zuster,  
Oom en Tante,

Terwijl eenigen onzer het voornemen hebben om later, zoo de Heere wil, U te komen bezoeken, naar aanleiding van Uw Koperen Bruiloft, wenschen wij toch den 13<sup>den</sup> Januari, den heugelijken dag, met U te vieren. Kan dit niet persoonlijk in Uw bijzijn, dan, Gode zij dank, kunnen wij het toch gezamenlijk voor den Troon der genade!

Den Vader van alle barmhartigheid en genade zij, in het aangezicht van zijnen lieven Zoon Jezus Christus, onze potmoedige dank, voor al den zegen U en ons met U geschonken. Bij het zien en gevoelen onzer diepe onwaardigheid zij Hem de offerande van een gebroken hart en verslagen geest. De trouwe Verbondsgod, schenke U en Uwvren kinderen, steeds den invloed Zijns Heiligen Geestes, Hij zegene U naar ziel en lichaam en spare U tot in lengte van dagen, dit bidden en wenschen!

Wm. Meyersfeldt  
P. W. Von Meyersfeldt  
Died. v. d. k.