

Amsterdam 24 Decr. 1897

Lieve Anna,

Vergun ons het aantal
gelukwenschen dat U morgen wordt gebracht
met de onze te vermeerderen. Regene de
Heere U naar ziel en lichaam; verhoore Hij
uit den Hemel Zijner heerlijkheid de gebieden
die van Uwe Ouders en allen die U liefhebben,
tot Hem worden opgezonden; vooral dat Jezus
Christus meer en meer in U eene gestalte krijgje
en Hij door U bemind worde als Uw
liefste en dierbaarste Vriend! dan kunt ge
met blijdschap en geloovig vertrouwen de toekomst
tegengaan, die in Uw leven, wellicht spoedig,
groot verandering zal brengen. Doch welke
verandering er ook come, Hij blijft onveranderd.
gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid!
Die Leidsman Uwer jeugd Uwe steeds
Uw levenspad bestralen met het licht van
Zijn vriendelijke aanschijn!

Wij hebben van Vader vernomen dat hij U
zelf geschreven heeft. Ge kunt dit briefje
bij Uw cadeau weeten als een relikwie!

Het is waarlijk zeldzaam op zulk een hoogen
leeftijd nog zoo frisch en helder van geest te zijn.
Van Hendrik zult ge wel vernemen al
hetgeen U enig belang inboezemt, waardoor ik
het gevaar kan ontwijken om U met amsterdamsch
nieuws te overladen. Dit zal U wellicht
genoegen doen te vernemen, dat de „kleine
Hein“ gaat slapen zonder aanwending van
kunstmiddelen en hij den dikken man op het
prentje als zijn papa aanwijst.

Ge zult wel zoo goed willen zijn onze hartelijke
groeten over te brengen aan Uwe geliefde Ouders,
broeders, zusters ENZ.; en zeg s. v. p. aan Hein
dat mij de officiële mededeeling is gedaan van
„the augmented salary.“

Ontvang zelve nogmaals onze innigste gelukwenschen
en geloof ons

Uw U liefst. a. s. Br. & L.

Piet & Engelke