

Amsterdam, 24<sup>de</sup> 1797

Lieve Zuster Anna,

Ik in het niet persoonlijk  
kan doen, doe ik het by dezen, en feliciteer  
U hartelijk met Uwen geboortedag, hopende  
dat ge sien in gezondheid met Uwe familie  
moegt vieren, - en dat ik nog vele jaren U  
betray te Amsterdam, of elders, waar Mein als  
ligent van de Neder Bond mocht geplaatst  
worden, ~~dat~~ als vrouwe des huizes met  
Uwen dag moze gelukwensheit. - Ik hoop  
dat ge goed voor Uwen blauwbaard Eorzen kult,  
bedenk de jongeling is teer en pijnlyk, waer  
hem goed en doe hem zijn weduwnaar wyf, nu  
meer soo vele ullen gedragen, verzeken. - Graek  
s. v. p. Uwe familie van my en ontvang de  
hartelykste groete van Uwen aanschanden broeder  
Jany