

*Ik ben er zeker van, dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid,
die over ons geopenbaard zal worden.*

Romeinen 8 : 18

Na een moedig gedragen lijden is naar zijn Heer en Heiland gegaan mijn lieve man, onze broer,
zwager en oom

Mr. Gerhardus Willem von Meyenfeldt

geboren te Buitenzorg op 19 januari 1915

overleden te Utrecht op 6 maart 1992

De HERE zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht
en uw recht als de middag.

Psalm 37 : 6

Utrecht, N. G. von Meyenfeldt - Boelhouwer
Amsterdam, G. Boelhouwer - von Meyenfeldt
Woldendorp, F. H. von Meyenfeldt
B. G. von Meyenfeldt - Bakker
Apeldoorn, M. Wiersema - von Meyenfeldt
J. Wiersema
Rotterdam, C. Boelhouwer
T. Boelhouwer - Poort
Nieuwegein, M. C. Boelhouwer
Gouda, J. Boelhouwer
G. A. Boelhouwer - Westenberg
Nieuwegein, I. J. Boelhouwer
neven en nichten

Karel Doormanlaan 19
3572 NB Utrecht

Mijn man is opgebaard in uitvaartcentrum PCB, Donaudreef 25, Utrecht. Aldaar geen bezoek.

Woensdag 11 maart zal om 12.45 uur een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de
"Tuindorpkerk", Van Riellaan te Utrecht, waarna om 14.00 uur de begrafenis zal plaats vinden
op de begraafplaats "Tolsteeg", Opaalweg te Utrecht.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats.

Liever geen bezoek aan huis.